

Vad är finskt förvaltningsområde och varför är Lindesberg med?

Sedan januari 2012 är Lindesberg ett finskt förvaltningsområde. Med det menas att man ansökt om att vara en kommun som särskilt tillvaratar en nationell minoritets rättigheter, i detta fall sverigefinnarna som utgör ca 11,5% av kommuninvånarna.

Lagen ger minoritetsgruppen rätten till att behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin historia. Enkelt uttryckt, lagen ger samma rätt till en finskspråkig att kunna förstå, tex sin vårdare och påverka sin situation som en svensktalande har. Den ger också barnen rätten till kulturell identitet och till att utveckla sitt modersmål. Som finskt förvaltningsområde har Lindesberg samtyckt till att arbeta för den enskildes rätt att använda finskan i kontakter med myndigheter, få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Ibland lyfts frågan, om inte alla andra invandrargrupper också ska ha samma rättigheter. Och visst behövs det men enligt lagen så har fem nationella minoriter rätten till ett förstärkt skydd. Så här skiljer man på vilka grupper har en lång historia av samexistens med Sverige, i finnarnas fall sedan 1500-talet, och vilka som är s.k. nysvenskar. Den stora arbetskraftinvandringen av finnar var dock efter kriget och flesta har bott här hela sitt liv och deras ättlingar är födda här. De känner sig som svenskar i Finland men som sverigefinnar i Sverige, ett folk som hittills känt sig som andra klassens invånare.

Lindesberg har tagit fram riktlinjer för hur kommunen ska arbeta och staten ger årligen ett bidrag till att underlätta det arbetet. Man har anställt en samordnare som tillsammans med berörda förvaltningar genomför de förändringar som behövs för att lagen om nationella minoriteter ska upprätthållas. Man har gjort kartläggningar om behovet, det senaste inom äldreomsorgen. Det har resulterat i att man redan kunnat aktivera viss finskspråkig verksamhet för äldre, kunnat ge individuellt stöd i kontakten med kommunen osv. Enligt senaste enkäten är det många äldre som inte förstår svenskan tillräckligt för att uttrycka sina behov eller förstår beslut och information från kommunen. Därför översätts material för detta ändamål.

Årets projekt är förskolan och här försöker man se hur behovet är och ge personalen möjlighet till fortbildning och barnen möjlighet till kulturell upplevelse i steg ett.

Man har också kartlagt och vet att ca 40 kommunanställda kan finska och de erbjuds möjligheter till att revitalisera sitt språk för att kunna vara kommunen behjälpliga.

På kulturområdet satsas en del av budgeten till arrangemang som lyfter den finska kulturen, ofta i samarbete med både kommunens aktörer, t.ex. biblioteket men även andra föreningar och den finska församlingen. Här finns också möjlighet för enskilda aktörer att komma med och påverka. Att stödja den sverigefinska kulturen handlar inte bara om språket, det handlar om kultur och rätten till kulturell identitet.

Arbetet leds av en styrgrupp där ansvariga kommunpolitiker, berörda förvaltningschefer, finska församlingen samt representanter från finska föreningar finns med. Vi kan idag skryta med att Lindesberg fått mycket beröm för sitt arbete redan.

Du kan hitta mer information på de finska sidorna på kommunens hemsida. Alla beslut och planer finns på svenska. Vill ni veta mer eller har tips och idéer är ni välkomna att kontakta mig!

Ystävällisin terveisin/Med vänliga hälsningar

Airie Tervaniemi

Samordnare Finskt förvaltningsområde i Lindesberg

0581-811 30 eller airie.tervaniemi@lindesberg.se